

Edwin Trommelen

Rusland in 101 wodka-etiketten

Een bonte biografie van een land & zijn bewoners



Bij **Edwin Trommelen**, veelzijdig slavist en wodka-liefhebber, lopen Rusland en de Sovjet-Unie als rode draad door leven en werk. Als documentairemaker, reisleider, schrijver en vertaler reisde hij vele keren door het gigantische land. Hij maakte onder meer de documentaires *Terug naar het Kamp* en *Stemmen uit de Toendra*. Eerder schreef hij *Davaj! De Russen en hun wodka*, dat ook in de vs is verschenen, en *Het rijk van de BAM*. *Rusland in 101 wodka-etiketten* is zijn derde boek.

Eind jaren negentig kwam er elke dag wel ergens in Rusland een nieuwe wodka op de markt. En elke nieuwe wodka was voorzien van een veelal kleurrijk en illustratief etiket. Deze nog jonge maar vitale traditie van uitbundige etiketten leent zich uitstekend om een veelomvattend verhaal over Rusland en de Sovjet-Unie te vertellen. In zijn boek verbindt Edwin Trommelen zijn uitgebreide verzameling etiketten – waarschijnlijk bezit hij de grootste collectie ter wereld, inclusief een eigen etiket 'Barabanov' – aan zijn grote kennis van het land. Aan de hand van telkens één etiket vertelt hij over poëzie, dagelijks leven, geschiedenis, maatschappij, taal, kinderjaren, kunst, (onbekende) uitvindingen, volkeren, et cetera. Maar ook minder voor de hand liggende zaken komen aan de orde, zoals hoe Rusland ruikt, welk eten de Rus in het buitenland mist, wie zijn helden zijn en hoe hij vloekt. Kortom, het boek is tegelijkertijd verheven en laag-bij-de-gronds; het gaat over dichters en tsaren, maar ook over Ivan Ivanovitsj – de Russische Jan-met-de-pet – en zijn vrouw Irina.

- **Het onverwachte Rusland aan de hand van zijn vele wodka-etiketten**
- **Originele aanpak van Rusland- en wodka-kenner Edwin Trommelen**
- **Geïllustreerd met foto's van de prachtige etiketten**
- **Voor Ruslandkenners en nieuwkomers: voegt nieuwe wetenswaardigheden toe aan de reeds bekende**



Een bonte biografie van Rusland aan de hand van Trommelen's etikettenverzameling



PROMOTIE

- Auteur beschikbaar voor interviews en lezingen

De pers over Trommelen's boeken:

- **'Het rijk van de BAM: Een heerlijke ode aan een megalomaan project van Brezjnev.'** – NRC ****
- **'Zelden zo'n dorstig makend boek gelezen als *Davaj!*'** – HET PAROOL *****

Rusland in 101 wodka-etiketten

Een bonte biografie van een land & zijn bewoners

Auteur Edwin Trommelen
Prijs €19,99
Formaat 13,5 x 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang circa 224 pagina's
Illustraties kleurenfoto's
Omslag Nico Richter
Verschijnt maart 2020
NUR 320, 510
ISBN 978 90 8803 106 9